

Vrienden van HOVO UTRECHT

UITNODIGING voor de excursie 2024 naar Dordrecht: Dordrechts Museum & de Grote Kerk op donderdag 12 september 2024

We vertrekken om 10 uur met de bus uit Utrecht naar Dordrecht en bezoeken daar het Dordrechts Museum en de Grote Kerk.

Dordrecht is de oudste en in de 13e en 14e eeuw de belangrijkste stad van het Graafschap Holland. Verder lezen: [Klik hier](#).

In 1572 kwam te Dordrecht de eerste Vrije Statenvergadering bijeen. Vertegenwoordigers van alle Hollandse steden erkenden stadhouder Willem I, prins van Oranje, en steunden de opstand tegen de Spanjaarden. In 1618-1619 vond in Dordrecht, bolwerk van de reformatie, de Synode van Dordrecht plaats, waarbij de remonstranten tegenover de contraremonstranten stonden en waar het besluit viel tot de Bijbelvertaling die in 1637 de Statenbijbel zou opleveren, de eerste officiële vertaling in de Nederlandse taal. [Klik hier](#).



In Dordrecht worden we in het Dordrechts museum ontvangen met koffie en gebak.

In het Dordrechts Museum vind je zes eeuwen schilderkunst onder één dak.

Van 16de-eeuwse werken tot de meest actuele schilderkunst. Een levende collectie, waarin oud en nieuw elkaar ontmoeten. Met werken van nationale én internationale kunstenaars. Zoals Aelbert Cuyp, Nicolaes Maes, René Daniëls, Marlene Dumas, Raquel van Haver, J.M.W. Turner en Thomas Gainsborough.

Ook de lunch wordt in het museum geserveerd. Tussen de koffie en de lunch en is er tijd om het museum te bezoeken. Na de lunch kunt u het museum verder verkennen of er voor kiezen een wandeling te maken

door het oude stadscentrum. [Klik hier](#).

Om twee uur worden we verwacht in de Grote Kerk voor een rondleiding met gids. Vanaf het museum is het 1000 m lopen naar de Grote Kerk. [Klik hier](#).

De Grote of Onze-LieveVrouwekerk te Dordrecht, is de grootste kerk van deze stad. Het is een kruisbasiliek in Brabants-gotische stijl met een onvoltooide toren en de op een na oudste kerk van de stad (de oudste heet paradoxaal genoeg de Nieuwkerk). In 1572 kwam de kerk in handen van de protestanten. De kerk staat in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990.

Omstreeks 16 uur stappen we weer in de bus voor de terugreis naar Utrecht.

